



Robert Lammers: „De familie Puppilus is niet onopgemerkt gebleven in de geschiedenis van Edam.” FOTO MARCEL MOLLE



De geschreven commentaren op de kritiek van Puppilus. FOTO ROBERT LAMMERS

REPORTAGE Librije & Latijnse School in Edam verwerft interessant object

Voor een prikkie historisch religieus commentaar rijker

De Librije & Latijnse School in Edam is voor een prikkie een interessant object rijker. Het gaat om een kritisch commentaar uit 1604, geschreven door predikant Robertus Wilhelmus F. Puppilus, die een link heeft met Edam, Kwadijk en Middellie.



Hans Swierstra
h.swierstra@medialhuis.nl

Edam ■ Robert Lammers, die dit jaar de historische Latijnse School & Librije in de Grote Kerk nieuw leven heeft ingeblazen, verwierf het boekje dankzij een tip van Sophie van Gulik.

Naast het conservatorschap van het Edams Museum is zij verbonden aan het Amsterdamse veilinggebouw De Zwaan. „Zij ziet daar natuurlijk van alles en nog wat lang-

komen en ze vroeg zich af of dit werk van Puppilus niet aardig zou zijn voor ons”, vertelt Lammers.

Gepiept

Voor de Latijnse School groeien de bomen natuurlijk niet tot in de hemel, maar Lammers ging toch eens even kijken op de veilingwebsite Catawiki, waar de 'Disputatio Theologica' van Puppilus te koop werd aangeboden. „Het laatste bod bleek 55 euro te zijn en er werd gemeld dat de volgende bieding minstens 57 euro moest bedragen. Ik bood meteen maar 60 euro en daar ging niemand

overheen. Het was dus snel gepiept.”

Het boekwerkje is afkomstig uit het familie-archief van Pont. „Dat is een vooraanstaande familie uit de achttiende en negentiende eeuw in Edam. Op het kerkhof vind je bijvoorbeeld een familiegraf met een grote engel erop. Een van de leden van de familie Pont verzamelde allerlei geschiedkundige feiten uit Edam. Het familiearchief is terechtgekomen bij het Waterlands Archief in Purmerend, maar kennelijk niet compleet. Soms duiken er dus losse dingen op.”

Kritisch

Een voorbeeld daarvan is het boekje van veertien bij zeventien centimeter dat Lammers nu op de kop heeft getikt. „Het telt maar zes pagina's tekst. Het betreft een kritisch commentaar op een brief van de apostel Paulus. Om de precieze inhoud van

deze Latijnse tekst te achterhalen zoek ik nog iemand die theologisch geschoold is.”

Het gedrukte boekje werd overigens verkocht tezamen met drie

Predikant Puppilus was ook actief in Middellie en Kwadijk

handgeschreven teksten, die zijn gedateerd 1785/86 en 87. „Dat zijn weer commentaren op het dispuut van Puppilus.”

Lammers heeft diverse bronnen geraadpleegd over Puppilus, waaronder een dissertatie van Liesbeth Geudeke. „De familie Puppilus is niet onopgemerkt gebleven in de geschiedenis van Edam. Senior Wilhelmus Puppilus, in 1544 geboren in

Düsseldorf, was predikant van Edam van 1585 tot 1616. Hij was lid van de classis, het hoogste provinciale gezag van de protestantse kerk. Hij was voorzitter, nam predikantexamens af en was afgevaardigde in de synode Noord Holland. Edam was in Puppilus' tijd een uitgesproken calvinistische kerkgemeente, maar de politieke koers werd uiteindelijk door het stadsbestuur uitgezet en daarin heeft Puppilus zich geschild.”

Robertus Puppilus, de schrijver van het door Lammers verworven boekje, werd als proponent (een theoloog die mag preken) beroepen in Middellie en Kwadijk en in 1609 te Edam. Daar overleed hij in 1619.

Hun beider verbintenis met de oude Edamse Librije is evident, aldus Lammers. „Vader Wilhelmus schonk de Librije bij erfenis negen van zijn theologische boeken en zoon Robertus nog eens zeventien.”